

auteur: Pieter Schouten

Bouw je eigen hunebed

De kinderen bouwen een mini-hunebed van keitjes. Ze leren zo een constructie maken met stenen en ze leren wat een hunebed is.

Achtergrondinformatie

Hunebedden zijn prehistorische bouwwerken, die meer dan 5000 jaar geleden gebouwd zijn. Ze zijn gemaakt van grote stenen. Ze dienden waarschijnlijk als graven en als heiligdommen. In Nederland zijn nog 52 hunebedden te zien in Groningen en Drenthe. Oorspronkelijk waren de hunebedden bedekt door een laag aarde.



Wat heb je nodig?

- kleinere en grotere keitjes, kiezelsteentjes: per hunebed ongeveer vijf grotere en tien kleinere keitjes en een aantal kiezelsteentjes
- printblad per groepje

Tip

Laat de hunebedden in de zandbak bouwen

Introductie

- Leg uit dat hunebedden hele oude bouwwerken zijn, die gemaakt zijn van hele grote stenen. De kinderen gaan zo'n hunebed in het klein nabouwen: het hunebed bestaat uit twee rijen van kleinere stenen die rechtop staan.
- Bekijk eventueel samen het filmpje [Hunebedden waren vroeger voetbalgoals. Is het snugger of kletspraat?](#) op Schooltv en laat een afbeelding van een hunebed zien.
- Bekijk samen het printblad en leg uit wat de kinderen gaan doen.

Bouwen

- Maak groepjes van 3-4 kinderen en geef elk groepje een aantal keitjes.
- De kinderen bouwen met behulp van het stappenplan op het printblad een hunebed.
- Loop rond en help de kinderen waar nodig. Het hoeft niet in één keer goed te gaan: laat de kinderen dan zelf ontdekken wat er misging en hoe ze de constructie kunnen verbeteren.

Afronding

- Bespreek het bouwen van de hunebedden.
- Laat een aantal kinderen vertellen wat er gemakkelijk of moeilijk was.
- Maak foto's van de (met zand bedekte) hunebedden. Laat de kinderen het zand daarna voorzichtig weghalen.
- Maak foto's van de (onbedekte) hunebedden. Bespreek met de kinderen dat de echte hunebedden in Drenthe nu niet meer bedekt zijn met aarde. De aarde is in de loop van de eeuwen verdwenen.

AANGEBODEN DOOR:

MALMBERG
a Sanoma company

 **Onderwijs
van
Morgen**
een initiatief van MALMBERG

