

Rechten van de lezer

1 Het recht om niet te lezen.

Heb je even geen zin om te lezen? Nou, dan niet. Misschien straks weer! Alleen op school geldt dit recht niet. In de lessen hoort lezen er nu eenmaal gewoon bij.

2 Het recht om bladzijden over te slaan.

Soms lees je in een boek een stukje dat saai of moeilijk is. Sla die bladzijde over. Je zult zien dat je het verhaal evengoed nog kunt volgen. Hoppa, door!

3 Het recht om een boek niet uit te lezen.

Stel, je bent begonnen in een boek. Maar tijdens het lezen denk je: ik vind het niks. Het onderwerp spreekt je niet aan. Het is te moeilijk of te makkelijk. Waarom zou je met tegenzin doorlezen? Leg snel weg en pak een boek waarin je wél lekker leest.

4 Het recht om een boek opnieuw te lezen.

Soms lees je een geweldig boek. Het is bijvoorbeeld heel grappig. Of je leefde heel erg mee met de hoofdpersoon. Nu het boek uit is, mis je hem of haar een beetje. Waarom zou je zo'n boek niet gewoon nog eens lezen? En nog eens, en nog eens ...

5 Het recht om wat dan ook te lezen.

Je mag lezen wat jij leuk vindt: informatieve boeken, verhalen, gedichten, stripboeken, tijdschriften, recepten, spelregels ... wat dan ook. Het maakt niet uit wat iemand anders ervan vindt. Jij leest voor jouw plezier, dus jij leest wat jij wilt!

6 Het recht om mee te leven met de personages.

Soms kan het voelen alsof het boek over jou gaat. Jij bent de hoofdpersoon: moedig, grappig of juist heel gemeen. In het echt ben je zo misschien niet, maar wel als je leest.

7 Het recht om waar dan ook te lezen.

Je hebt geen stroom nodig, geen wifi. Een boek kun je overal lezen: in je bed, op de wc, in de trein, in een boom, onder de tafel, buiten ... Wat is jouw favoriete leesplek?

8 Het recht om een boek in je eigen volgorde te lezen.

Het is prima om hier en daar stukjes te lezen in een boek. Sla een boek ergens open en lees een stukje. Of begin eens achteraan ...

9 Het recht om hardop te lezen.

Als je hardop leest, gaat een boek nog meer leven. Niet alleen je ogen, maar ook je oren genieten van het verhaal. Misschien wil je de tekst wel zingen, schreeuwen of fluisteren ... Doen!

10 Het recht om te zwijgen over een boek.

Je boek is uit. De ene keer wil je er graag over praten. De andere keer heb je daar geen zin in. En dat is je goed recht!



AANGEBODEN DOOR:



1 Het recht om niet te lezen.

2 Het recht om bladzijden over te slaan.

3 Het recht om een boek niet uit te lezen.

4 Het recht om een boek opnieuw te lezen.

5 Het recht om wat dan ook te lezen.

6 Het recht om mee te leven met de personages.

7 Het recht om waar dan ook te lezen.

8 Het recht om een boek in je eigen volgorde te lezen.

9 Het recht om hardop te lezen.

10 Het recht om te zwijgen over een boek.

AANGEBODEN DOOR:



DE RECHTEN VAN DE LEZER

TEKST: DANIEL PENNAC
BEELD: PETER PEN



MALMBERG



AANGEBODEN DOOR:

MALMBERG
a Sanoma company

Onderwijs van Morgen

KARAKTER

LEES LINK