

## Ben jij eerlijk?

**Lesduur:** 45 min

### Leerdoel:

De kinderen verkennen het begrip eerlijk zijn

### Wat heb je nodig

- Het filmfragment <http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Mijn-Malmberg/Juf/Juf-home.htm>

waarin Eva aan haar vader vraagt of hij altijd eerlijk is en waarbij Eva op het hockeyveld staat en ziet dat haar vader bezoek krijgt van drie mannen. Na afloop van de wedstrijd eet ze samen met haar vader patat en moet hij ineens weg

- Papier
- Vingerverf

### Intro

Eva twijfelt of haar vader wel eerlijk tegen haar is. Ze vraagt aan hem of hij ook vindt dat je altijd eerlijk moet zijn, maar ze krijgt niet het antwoord dat ze graag zou willen horen. Als haar vader vervolgens op het hockeyveld, tijdens een wedstrijd van Eva, bezoek krijgt van drie mannen en hij daarna plotseling weg moet, groeien de twijfels van Eva.

### Werkwijze

Schrijf het volgende uitdrukking op het bord:  
*eerlijk duurt het langst*

Weten de kinderen wat het betekent? Laat een kind deze uitdrukking opzoeken in het Idioomwoordenboek of op internet en vertellen wat er staat. Zijn er nog andere uitdrukkingen die hetzelfde betekenen? (*leugens hebben korte benen of al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*) Wat vinden de kinderen van deze uitdrukkingen?

Laat het filmfragment zien. Wat vinden de kinderen van Eva en van haar vader? Kunnen de kinderen zich voorstellen dat Eva aan haar vader twijfelt of hij wel eerlijk is? Waaraan zien

of merken ze dat? Kunnen ze zich voorstellen hoe Eva zich voelt? Hebben de kinderen dit zelf wel eens meegemaakt? Met hun ouders of met iemand anders, bijvoorbeeld een vriend of vriendin?

Vertel de kinderen dat ze met elkaar gaan praten over drie situaties. Kopieer voor ieder kind de volgende situaties:

- je hebt een beste vriend/vriendin. Kun je beste vrienden zijn en toch niet alles van elkaar weten. Ben je dan eerlijk en echt goed bevriend?
- je verzwijgt iets voor je ouders, niks belangrijks, maar je wilt niet dat ze het weten. Ben je dan eerlijk?
- de juf vraagt 's ochtends waarom je te laat bent. Je weet dat ze het niet leuk vindt als je zegt dat je je hebt verslapen. Daarom zeg je dat je een leuke band had. Ben je dan eerlijk?

Verschillen de meningen of denken de meeste kinderen hetzelfde over deze voorbeelden? Vinden de kinderen zichzelf eerlijk? Kan eerlijk zijn in sommige situaties ook moeilijk zijn? Vraag de kinderen of er iemand is die echt alles van ze weet of dat er dat er altijd dingen zijn die je voor jezelf houdt. Laat de kinderen niet over deze dingen zelf vertellen, maar vraag meer over het gevoel wat het bij hen oproept. Vertel de kinderen vervolgens dat iedereen wel bepaalde dingen heeft, die je graag voor jezelf houdt. Meestal zijn dat heel persoonlijke dingen. Kunnen de kinderen verwoorden waarom dat zo is?

Deel grote vellen papier uit en laat de kinderen als afsluiting een vingerverfkleur-schilderij maken over het gevoel dat ze hebben als ze denken aan datgene wat ze liever voor zichzelf houden. Laat elk kind zijn of haar eigen kleuren kiezen.