

Witte wieven

Een volksverhaal uit Drenthe

Lesduur: 50 minuten | **Lesvorm:** Toneel | **Werkwijze:** zelfstandig

Wat heb je nodig?

- internetaansluiting

In de Efteling vind je verschillende achtbanen, waaronder de Baron 1898. Deze achtbaan is geopend in 2015 en er hoort een spannend verhaal bij over een goudschat, een baron en witte wieven. Jacques Vriens schreef er een boek over.

Je gaat een video bekijken over de witte wieven. Dat is een voorbeeld van een volksverhaal. Jij zoekt uit wat een volksverhaal is en gaat er zelf een zo spannend mogelijk aan de klas vertellen.

Opdracht 1

Ga naar de website: www.jufsanne.com. Lees het interview met Jacques Vriens. Beantwoord daarna de vragen.

- 1 Wat was eerder: het verhaal van het boek of het verhaal van de achtbaan?

- 2 Kent Jacques Vriens de verhalen over witte wieven?

- 3 Heeft hij wel eens witte wieven gezien?

ja nee

Opdracht 2

Een bekend Nederlands volksverhaal is het verhaal over de witte wieven. Deze wezens dansten in bossen en bij moerassen. Soms heb je geluk en dan zijn ze aardig voor je, soms niet. En als ze niet aardig zijn, verdwijnt je voor altijd... Beantwoord de volgende vragen. Zoek op internet op.

1 Als iemand witte wieven ziet, ziet hij waarschijnlijk

2 Waarom heten ze witte wieven?

Opdracht 3

De Witte Wieven zijn een voorbeeld van een volksverhaal. Dit zijn vaak spannende verhalen die zich afspelen op een bepaalde plaats. Er komen vreemde wezens in voor of bijzondere gebeurtenissen. Verhalentellers vertelden deze spannende verhalen vroeger aan de mensen.

Zoek op Wikipedia naar Nederlandse sagen. Kies er één uit die je wilt gaan lezen.

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Sage_\(volksverhaal\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Sage_(volksverhaal))

In de Volksverhalen Almanak vind je veel sagen. Kijk of jouw keuze erbij staat en lees het verhaal:

<http://www.beleven.org/verhalen/>

Je mag natuurlijk ook een volksverhaal uit een ander land kiezen!

Opdracht 4

Jij gaat het volksverhaal van je keuze aan de klas vertellen. Net als vroeger, toen de verhalentellers door het land trokken. Je moet je verhaal dus goed kennen. En je moet het zo spannend mogelijk vertellen. Maak een plan voor de uitvoering.

Tip

Je kunt ook gebruikmaken van muziek om je verhaal nog spannender te maken.



*Troubadours vertellen verhalen aan de mensen.
Tekening van Gustave Doré.*

Antwoorden

Opdracht 1

- 1 De Efteling had zelf al een klein verhaaltje bedacht, maar Jacques Vriens mocht zijn eigen verhaal erbij verzinnen.
- 2 ja
- 3 Ja, als je met mistig weer door De Peel loopt, heb je echt het gevoel dat ze er rondzweven.

Opdracht 2

- 1 mistflarden
- 2 Omdat ze gekleed gaan in het wit/vuilwit.